

Voor u staat een vader van 2 kinderen: Diyae en Iyad (17 en 11), echtgenoot van Hanan en bewoner van de mooie groene Merenwijk. Ik vind het een grote eer dat ik door de PvdA-fractie ben voorgedragen als kandidaat-wethouder kansengelijkheid, onderwijs en jeugd. Iedereen die mij kent, weet dat dit thema's zijn die me aan het hart gaan.

Ik ben heel trots op het akkoord 'Samen Leven in Leiden', dat u vandaag heeft besproken. We staan voor grote uitdagingen. Niet elk kind krijgt dezelfde kansen. Het wordt steeds moeilijker om een betaalbaar huis te vinden. En steeds meer Leidenaars hebben moeite de energierekening nog te betalen. Dat willen we veranderen.

Voorzitter,

Toen ik raadslid werd in 2015 sprak ik in mijn maidenspeech over ingegooide ramen in Leiden Zuid West, en de bezetting van het inbouw zijnde Islamitisch centrum.

Ik zei ook dat het net voor mij geen logische en makkelijke stap is geweest om hier te belanden. Als kleuter ben ik in 1979 naar Leiden gekomen en opgegroeid in Leiden-Noord. Ik ben een kind van ouders die niet kunnen lezen of schrijven. Maar wat ben ik trots op hen en dankbaar dat zij zo hard hun best hebben gedaan hebben om mij, en mijn broers en zussen, een plek te geven in deze maatschappij.

Als kind zag ik al dat het leven niet voor iedereen makkelijk is. De plek waar je opgroeit, bepaalt nog te veel de kansen die je krijgt in het leven.

Ik zag mensen die niet goed konden lezen en schrijven en burens die problemen hadden om de huur elke maand te betalen. Ik wil daarom blijven knokken voor een sterke en betrouwbare overheid. Een overheid die mensen benadert vanuit vertrouwen en de hand reikt. Ik wil zorgen dat mensen die het nodig hebben, een steuntje in de rug krijgen.

Ik wil dat kansengelijkheid geen ideaal is, maar de werkelijkheid van alledag. Daarvoor is het van belang dat álle Leidse kinderen goed onderwijs krijgen. Wanneer de onderwijskwaliteit onder de maat is, zijn de consequenties groot. Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor later. Kinderen die zorg nodig hebben, moeten dat ook kunnen krijgen. Zonder ellenlange wachtlijsten. Dat we daar als lokale politiek niets aan kunnen doen, bestrijd ik. Daar moeten we juist mee aan de slag

Voorzitter,

Jaren geleden startte ik met vrijwilligerswerk in mijn eigen buurt en nu sta ik hier als kandidaat-wethouder. Met vallen en opstaan heb ik mij weten te ontwikkelen. Als 12-jarige deed ik een belofte aan mijn ouders: “Ooit zal ik voor jullie zorgen”. Zij weten dat zij op mij kunnen rekenen.

De strijd die de generatie van mijn ouders streed, wil ik voortzetten. Ik wil ook een voorbeeld voor de volgende generatie zijn. Als ik hier kan komen, kunnen de jongeren van nu dat straks ook. Mijn eigen Hollandse droom leef ik nu. Hij is nog niet klaar, maar ik ben op weg. Mijn koffer is uitgepakt. Leiden is mijn thuis. Ik wil voor deze stad en haar jeugd zorgdragen.

Ik kijk uit naar de samenwerking met u allen, de ambtenaren en de stad.

U kunt op mij rekenen.

Dank u wel